

Den Bosch: gezelligheid inbegrepen...

Niet iedereen trekt naar een exotisch eiland in de Caraïben. Je zou wel gek zijn om uren in een vliegtuig te zitten met deze zomerse temperaturen in onze eigen regio. We trokken deze week even over de Nederlandse grens richting Den Bosch (officieel nog steeds 's Hertogenbosch), amper een uurtje rijden van Antwerpen. Leuke cafeetjes, gezellige restaurants en boeiende musea, ingebed in een historisch centrum, waren twee dagen ons deel. Heel graag willen we jullie personal guide zijn...

Mario De Wilde



Wat hou ik van Den Bosch. Perfecte plek voor een korte break. Het was de eerste maal dat ik er was en ik hoop nu al op een volgende keer. Gooi Brugge en Rotterdam, een sympathiek Brabants taaltje en een handvol swingende horecazaken in de pan, even roeren en hupsakee, daar heb je een van Nederlands bekoorlijkste en meest Bourgondische steden...

Hemelse engel met GSM

Een indrukwekkend gebouw, zestiende eeuwse koorbanken, luchtboogstoelen, bijna honderd luchtboogfiguren en echte Brabantse gotiek. Ja, de Sint Janskathedraal is snoepgoed voor de ogen van architectuur lovers. De kerk is gebouwd tussen 1380 en 1530 en sedert de 19e eeuw voortdurend ingrijpend gerestaureerd. Vorig jaar, tijdens het Jheronimus Bosch-jaar, kreeg het publiek de unieke kans door de dakgoten van de kathedraal te lopen. Terecht wordt de kathedraal gezien als één van de mooiste gebouwen in deze stijl. Een leuk modern detail dat na de laatste restauratie is toegevoegd is een beeld van een engel toegevoegd met een broek aan en een GSM in haar handen.



Drukte annex stilte

Den Bosch is een drukke stad, maar door de combinatie van vele verkeersvrije pleinen, straten en steegjes, heerlijke wandelroutes en een mooie en groene omgeving, maakt het allemaal heel relax en een plek waar je graag terug wilt komen. In Den Bosch wacht nog een kluitje koloniale kerken, musea en huisjes: de mooiste van het land, om bewonderd te worden. Op sommige plekjes –in volle stadscentrum- ontdek je dan weer de devote stilte



Hoera, Bossche bollen.

Bossche bollen zijn waarschijnlijk de bekendste en lekkerste gebakjes die je in Den Bosch kan vinden. Ieder zichzelf respecterende horecagelegenheid en zo goed als iedere bakkerij in Den Bosch verkoopt deze zoete lekkernij. Een Bossche bol bestaat uit soezenbeslag dat gevuld wordt met slagroom en geglaazuurd wordt met pure chocolade. De doorsnee van een gewone Bossche bol bedraagt ongeveer 12 centimeter. In Den Bosch spreekt men niet over de Bossche bol maar over een sjekladebol wat zoiets betekent als chocoladebol. Volgens veel mensen is de Bossche bol Jan de Groot de lekkerste.

Uilenburg

De Uilenburg is één van de leukste buurten in het historische centrum van Den Bosch. De wijk was vroeger hopeeloos verloederd. Tegenwoordig is de plek waar de leukste restaurants en cafés van Den Bosch te vinden zijn. Door de wijk heen loopt de Binnendieze als een rode draad. De meeste straten in de wijk zijn autoluw gemaakt waardoor men in de zomermaanden heerlijk rustig op het terras kan zitten met een koffie en...sjekladebol



Rue de Boucher in Den Bosch

Genieten in de mooiste culinaire straat van Nederland. De Korte Putstraat kenmerkt zich door een grote diversiteit aan horecagelegenheden. Al meer dan 25 jaar weten bezoekers de straat te vinden om te genieten van een culinaire beleving. Of je nu wil genieten van een lunch, diner of een gezellige borrel, in deze straat kan het allemaal. De Korte Putstraat dankt zijn unieke karakter aan de mix van prachtige horecagelegenheden, bars en bistro's.



Rondvaart op de Binnendieze

Wie Den Bosch een keer van een andere kant wil zien, kan een rondvaart maken op de Binnendieze. Er zijn twee verschillende opstapplaatsen: eentje in de historische wijk Uilenburg en in de buurt van de Parade op de hoek van de Zuidwal en de Oude Dieze. Tijdens de rondvaart vertelt de schipper alles wat je ooit had willen weten over Den Bosch en zijn vele bezienswaardigheden. De restauratie van de Binnendieze heeft alles bij elkaar ongeveer vijftientig jaar in beslag genomen. De originele lengte van de Binnendieze bedroeg destijds ongeveer twaalf kilometer. Tegenwoordig is hier slechts vier kilometer nog van intact. De vier kilometer lange tocht neemt je mee naar de mooiste plekjes van Den Bosch. sommige bruggen en tunnels zijn vrij laag waardoor je af en toe diep moet bukken om je hoofd niet te stoten. De schippergids vertelt over het ontstaan van de Binnendieze en de restauratie van de muren, overkluisingen en togen. Na het passeren van de Kruisbroedershekel vaar je even buiten de vestingstad opnieuw binnen de vestingmuren.



Picasso & Mendini aanschouwen.

Het stedelijk museum van 's-Hertogenbosch vaak ook wel sm-s genoemd is een museum waar een leuke afwisselende verzameling moderne en hedendaagse beeldende kunst en design te zien is. Het museum heeft een grote metamorfose ondergaan en is sinds mei 2013 weer geopend voor het publiek. Tot de collectie van het museum behoren enkele werken van Pablo Picasso en Alessandro Mendini. Naast de grote werken zijn kunstwerken te zien van aanstormende Nederlandse talenten. In het museum worden met regelmaat tijdelijke exposities gehouden. Het stedelijk museum 's-Hertogenbosch vormt tegenwoordig samen met het Noordbrabants museum het museumkwartier van Den Bosch. Wie Den Bosch eendaags bezoekt, mag een bezoek aan dit museum zeker niet overslaan.



Bijten eens in 'n Dungense Dame

Even verderop, in het Brabantse Den Dungen, voelen we meteen de plattelandsrust aan. Hier is ook in Den Dungen dat al sinds 1925 het lekkerste worstenbroodje gebakken worden. Bakker Toon Minkels bedacht het unieke recept een eeuw geleden en legde het voor aan slager Antoon Coymans. Met zorg bereidde die het lekkerste vlees voor dit bijzondere broodje. Zo garanderen zij samen de rijke smaak, toen en drie generaties later nog steeds. Vandaag de dag wordt het geheime recept goed bewaakt en exclusief gemaakt door Margriet Coymans (de kleindochter van Antoon). Slager Ton Coymans (de broer van Margriet) selecteert met de grootste zorg het vee van lokale boeren uit de Brabantse Meierij. Liefhebbers van het worstenbroodje stellen het culturele erfgoed veilig en garanderen dat 'n Dungense Dame nog lang gegeten wordt.



Kwaliteitskip: Poule Den Dungen.

We begeven ons naar de kippenwekerij van Poule Den Dungen waar Nicky Sanders ons opwacht. De Poule Den Dungen is een Brabantse variant op de meer bekende Poule de Bresse, de luxe en exclusieve kip uit Frankrijk. Sanders: "Deze kip, die 'getrainde' poten heeft, smaakt verrukkelijk en is totaal anders dan de 'plofkip' die je bij de gewone supermarkt in de schappen aantreft. Maar nóg belangrijker is dat het met het welzijn van de Poule Den Dungen een stuk beter gesteld is. In de regel wordt uitgegaan van een weiuitloop van 10m2, twee keer zoveel dan de uitloop die van toepassing is op de zogenaamde biologische kip. Bovendien leeft-ie minimaal 16 weken. Zonder dat er sprake is van ophokking, wat bij de Poule de Bresse -althans in de laatste twee weken- wél het geval is."



Aan tafel bij Boer Goossens

We blijven nog even in Den Dungen want patron Leo wil ons graag enkele specialiteiten van de Poule Den Dungen serveren. Rechtover de kerk bevindt zich zijn familiebedrijf 'Boer Goossens' (Hotel-Café-Restaurant) sinds 1822. Wat bleef is de bekende Brabantse sfeer en de gastvrijheid van de familie Goossens al zes generaties lang. Leo: "Op onze kaart kunnen de Poule Den Dungen en de Canners (kleine kreeft) niet ontbreken! Samen hebben we een kaart weten te presenteren met allerlei invloeden uit andere landen, en ook onze vegetarische gast heeft een leuke keuze. Natuurlijk hebben we ook nog onze carpaccio, champignons in kruidensaus, slibtongen en tournedos." Boer Goossens biedt eveneens hotelaccommodatie met 18 comfortabele kamers, een speciale bruidssuite met een romantische inrichting en een tweepersoons ligbad.



Het Grote Genieten in Mövenpick

Wat is er mooier dan zo'n heerlijk intermezzo te verlengen met een overnachting? We kozen voor Mövenpick Hotel iets buiten Den Bosch. Dit luxe-hotel biedt, met haar stijlvolle kamers, vele voorzieningen voor gasten die rust en comfort wensen (lees: een badkamer met bad en douche, draadloos internet, televisie, minibar, kluisje, airco en koffie- en theevoorzieningen). Voorts zijn er nog een sauna (gratis) en een infraroodcabine. Rond het hotel kunnen gasten joggen of fietsen op de huurfietsen van het hotel. Het hotel heeft daarnaast een restaurant, waar heerlijke maaltijden geserveerd worden. Voor een lekker drankje is er een gezellige hotelbar. In de zomermaanden kunt je voor het ontbijt of drankje ook terecht op het terras, waar je uitkijkt over het meer. Romantiek troef!



Noord-Brabant volgend jaar EU-regio voor gastronomie

Noord-Brabant is in 2018 een jaar lang de Europese regio van de gastronomie. De Nederlandse regio dankt de toekenning aan de vele initiatieven voor versnelde verduurzaming en innovatie in de landbouw en voeding. In het programma voor 2018 staan dan ook de vele Brabantse voedselwaarden centraal met de hoogwaardige kwaliteit van de agrofood-keten (van productie, verwerking en distributie tot consumptie), voedselcultuur en gastvrijheid. Brabant wil onderscheidend zijn in kennis, innovatie en productiviteit, op het gebied van voedsel en duurzame voedsel-systemen. De provincie wil op die manier uitgroeien tot een echte wereldspeler in agrofood en gastronomie. Tal van evenementen en animaties staan op het culinaire programma. Snel kijken wanneer ik weer een lang weekend heb.

